



Öğrencilerimizden Savaş Müzesi'ne ziyaret

Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında önemli rol oynayan Gaziantep Kurtuluş Savaşı öncesinde hepimizin bildiği gibi kendi halinde bir Anadolu kentiydi. Taktilif devletlerinin Gaziantep'i kuşatma altına almasına kadar

► 4'te

GKV 8. Satranç Turnuvası ödülleri verildi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ve il genelinden 90 okuldan 776 sporcunun 15 kategoride yarıştığı, 25 Hakem, 25 teknik adamın görev aldığı 2011'in iki gün süren büyük satranç turnuvasının şampiyonları belli oldu. Akademik alandaki başarılı çalışmalarla sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde de destek verdikleri ni ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Dr Atanur Vergili "Şampiyonlarımızı yürekten kutluyoruz." dedi.

► 6'da



25 Aralık 2011

ilan-ı Harp 2011

www.gkv.k12.tr



Sefer KÜRÜZ

Tarih Öğretmeni



VAZGEÇİLEMİYEN ŞEHİR

Gaziantep savunması, dünyada belki de bir ilk olmuştur. Dünyada başka bir şehir var mıdır ki, özgürlüğüne bu kadar düşkün, özgürlüğü için bu kadar mücadeleci olsun? Gaziantep Savunması, yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu bir avuç Antep'inin imkânsız başarılarıdır. Gaziantep Savunması; alın teriyle islatılmış ve umutla yeşertilmiş toprağını düşmana vermemek için canını feda eden, bombardıman altında inim inim inlerken dahi "VATANIM" diyebilen bir avuç insanın hikâyesidir.

Varıyla yoğunla hiçbir yerden yarılmadan şehri on bir ay boyunca savunan insanlar, on bir ay sonra şehri teslim ederken bile ayaktaydılar. Onlar on bir ay boyunca mücadele ettikleri düşmana yenilmemişlerdi; açlığa ve yokluğa yenilmişlerdi. Gözlerinden kanlı yaşlar dökerken teslim ettikleri kentlerini teslim alan Fransız komutan ve askerleri tarafından saygıyla karşılanmışlar, hiçbir zaman mağup ve esir muamelesine maruz kalmamışlardı.

Antep halkının, Antep Savunmasında sadece kendi özgürlüğüne katkı olmanın, civar kentlere de büyük etkisi olmuştur. Çünkü Fransızlar Antep'te bu kadar güçlü bir direniş beklememişlerdir. Büyük bir direnişle karşılaşınca, civar illerde kullanacakları birliklerin büyük bir kısmını Antep'te bırakmak zorunda kalmışlar; Maraş, Urfa gibi komşu illerin işgallerine daha az asker göndermişler, dolayısıyla bu durum o illerin direnişlerini büyük ölçüde rahatlatmıştır.

Şehir direnişleriyle milli mücadele için örnek olduğu gibi, Fransa'ya da bölgede tutunamayacağını, sömürgeci amaçlarını bölgede gerçekleştiremeyeceğini öğretmiştir. Bu konuyla ilgili Fransız General Paris'e çektiği telgrafta "Antep'i almak için on bir ay mücadele ettik, Anadolu'da daha binlerce Antep var." demiş, bu yüzden de Fransa ilk fırsatta anlaşma imzalayarak bölgeden çekilmiştir.

Antep Savunması'nda tarih yazarak torunlarına özgürlük bırakan kahramanlarımız hep gurur kaynağımız olmuştur ve olmaya devam edecektir.

ŞEHİRLER VARDIR, GEÇER GİDERSİN;
ŞEHİRLER VARDIR İÇİNE İŞLER, VAZGEÇMEZSİN

"BİZ ŞAHİN'İZ, BİZ KÂMİL'İZ, BİZ MUSTAFA KEMAL'İZ, BİZ ANTEPLİYİZ"

FRANSIZLARA EN GÜZEL YANIT MINİK GKV'LİLERDEN ENGELDİ

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 90.yılı dönümü nedeniyle GKV Özel Anaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen Antep Savunması gösterisi izleyenleri ağılatırken minikler büyük yürekleriyle önemli mesajlar verdi.

Şahin bey, Küçük Kamil ve birçok çocuğun şehit düştüğü Antep Savunması'nda Fransızlara karşı yürütülen amansız mücadele tarihi kesitleriyle sahnelendi. İzleyenlerin gözyaşlarına hakim olamadığı gösterilerde minik GKV'liler ayakta alkışlandı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yılı dönümü etkinlikleri çerçevesinde GKV Özel Okulları anaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen Antep Savunması konulu drama gösterisi izleyenleri duygulandırdı. Gösterilere GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Beşe, İlköğretim Okulu Müdürü Ali Bozgeyik, İnsan Kaynakları ve Kurum İletişim Müdürü Tuğba Özgüven, İlköğretim Müdür Yardımcısı Neslihan Türkistanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

► 7'de



Kahramanlık Anıtlarımız

Her gün gelip geçeriz onlerinden. Heybetli duruşları ve ihtişamlarıyla bizlere güven verirler, birçok olayı hafızamızda canlı tutarlar. Gaziantep'te bulunan şehir kahramanlık anıtlarından söz ediyoruz.

► 5'te



Fransız işgali ve Ermeni ihaneti

5 Kasım 1919'da hepsi de Ermeni gönüllülerinden kurulu Fransız birlikleri Ermenilerin taşkın gösterileri, çiçek yağmurları altında Gaziantep'e girdi.

► 7'de



FRANSIZ İSGALİ VE ERMENİ İHANETİ

İHANETİ

1919 Ekiminin sonunda İngilizler Gaziantep'i Fransız işgaline terk ettiler. 29 Ekim'de Antep'e gelen Fransız Ermeni alayı komutanı Kolon El Saint Mari İngilizlerden Antep'in idaresini teslim aldı ve 5 Kasım 1919'da hepsi de Ermeni gönüllülerinden kurulu Fransız birlikleri Ermenilerin taşkın gösterileri, çiçek yağmurları altında Gaziantep'e girdi.

Gaziantep'li Fransızların Adana'da yapmış oldukları katliamları Türk halkına yapılan zulüm ve işkenceyi bildiklerinden, bu şehirde yaşanacak dramı hissediyor, bütün varlıkları ile bu işgali protesto ediyorlardı. Ve nitelikli Fransızlar şehre girdikleri gün marifetlerini gösterdiler. Akyol Karakolunda ki Türk bayrağı bir Ermeni tercüman eşliğinde bir Fransız subayı tarafından zorla indirildi. Varlığımızın sembolü olan bayrağı mızma karşı yapılan bu alçakça davranış, Türk halkı arasında bomba gibi patladı. Mutasarrıflık, Cemiyet-i İslamiye, belediye bu tutumu şiddetle protesto ettiler. Bu kötü başlangıcı daha kötü davranışlar takip etti. Fransız işgal komutanlığı daire ve müesseselere çekilmekte



Ecem Özbağ
7/D



Yıl 1919, İngiliz General Antep'i Fransız Generaline teslim ederken

olan Türk bayrağının indirilerek, Fransız bayraklarının çekilmesini tedi. Ayrıca Türk polis ve jandarmasının Fransız makamlara bağlanması talep etti. Hiçbir zaman tatbik edilmeyen bu emirler Türkler üzerinde müthiş etkiler yarattı, Fransızların bu davranışlarına paralel olarak Ermeni askerlerle işbirliği yapan yerli Ermeniler de Türk halkına karşı zulme, hakarete, dövüp sövmeye, yalnız buldukları yerde akla gelmedik işkencelerle öldürmeye başladılar. Türkler Ermenilerin çoğunlukta oldukları semtlerde dolaşamazlardı. Tecavüzler, sarkıntılıklar Türk kadın ve kızlarına kadar yansıdı. Bir akşamüzeri şimdiki Şehit Kamil Okulu önünden geçen bir Türk hanımına, sarhoş Fransız erleri sarkıntılık ettiler. Annesine yapılan te

cavüzü önlemek için taşla kendileri is - ne saldırı çocuğu da süngüyleerek öldürdüler. Şehit edilen bu çocuk - şimdi okula ismi verilen Mehmet Kamil'di. Hadise şehirde bir bomba gibi patladı. Dükkânlar kapandı, halk her tarafta toplanmaya, bu tecavüze mukabele etmeye hazırlanıyordu. Olay şiddetle protesto edildi. Çocuğumun babasına tazminat vermek istendi. Fakir fakat tok gönüllü, yüce ruhlu olan Ökkeş Ağa bu tazminatı nefretle reddetti. "Benim oğlum öldü, milletim intikamını alacaktır, benim çocuğumu para ile satmam." cevabını verdi. Bütün bu haksızlıklar, zulümlerin halk üzerinde yarattığı tepkiler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin, ki o zamanlar gizli çalışıyordu, vazifelerini kolaylaştırıyor ve giriştiği ihtilal hazırlıklarını hızlandırıyor.

Nursena Tataroğlu
7/D



Vatan Uğruna

Kara bulutlar dalga dalga geldi,
Sevimsiz acılarla,
Dökülen kanlar, akan kanlar ne için?
Bayrağımız, toprağımız
namustur bizim için.

Emperyalızmin küstah canavarları,
Tanyamamışlar mı
bu onurlu milleti?
Bir kanş vatan toprağı için,
En acıklı ölümü göze alan biziz!
Altı ay aç, susuz kalsak da,
Arpa ekmeği ve leşlerle doysak da,
Kanımız karşı koyar bize,
El süremez kimse
özgürlüğümüzel

İbret olsun bu savaş cihana,
Kimse göstermemiş, bu sevgiyi
vatana.
Şahin Bey'in, Karayılan'ın ruhları şad
ola,
Sonsuza dek bayrağımız
bu semalarda dalgalanal!

14 Mart'ta Çiçek Çocuk



Yıllar önce olan ve çok tartışılan bir katliam, özellikle Gaziantep halkını ve çevresindekileri çok etkilemiştir. Bu üzücü olayı sizlere kısaca özetlersek Olay, Gaziantep Savunması'nın Bayrak Şehidi Şahin Bey'in Fransız askerleriyle çatışmaya girdiği ve şehit düştüğü Elmalı Köprüsü'nün yakınında yaşanmıştır. 28 Mart



Simay Kırkgöz
7/D

ne yemek götüren 14 çocuk Dokurcum Değirmeni'ne saklanır. Şahin Bey ve çetesi ni şehit eden Fransızlar artık iyice Gaziantep'in içine doğru ilerlerken bir grup Fransız Dokurcum Değirmeni'ne gider ve karşılarında 14 çocuk görür, sonra onları dışarı çıkarır, değirmenin önündeki kayalara dizer, ellerini tek tek bağlar. Silahsız, savunmasız 14 çocuğu önce silahla tarar, ardından da süngüler. Ne sorguya çektiler, ne de esir aldılar...! (Geçtiğimiz yıllarda da anıtı yapılmıştır.)

Özge Su
Aras
6/F



KURTULUŞA EREN GAZİANTEP

Kahramanca savaşan insanlarla, gençlerle, yaşlılarla, çocuklarla, ailesiyle, kadınlarıyla ve erkekleriyle bir bütündür Antep! Ne olursa olsun, bu toprakları düşmana bırakmayacak olan "Gazi antep'li" öyle büyük bir savaş vermiş ki duydukları onları zor koşullarla alay edersine düşmanın nasil üzerine yürüdüğünü düşündünce, nutkumuz tutulur, anlam veremeyiz.

Antep'te, o zor günlerde savaşan, diğer insanların da lideri olan başlıca kahramanlarımız, şehitlerimiz vardır. Şahin Bey, bu yüce kahramanlardan biridir. O, Kilis civarına yerleşip, düşmanı iki kez geri püskürtmeyi başarmıştır. Daha sonra o da, sevgili Antep'inin uğruna, Elmalı Köprüsü başında şehit olmuştur. Karayılan ise Fransız'ın yolunun üstüne oturup engellemeye çalışmıştır. Şehit Kamil, on dört yaşında bir çocukken annesinin önüne geçip savaşta bile olsa anne sevgisinin önemini göstermektedir. Yalnız bu kahramanlar değil, bütün Antep halkı birer kahramandır! Kurtuluş Savaşında, Atatürk de Gaziantep'in kahramanlığını vurgulamıştır. "Ben Gaziantep'li'nin nasil gözlerinden öpmem ki, onlar yalnız Gaziantep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar." sözlerinden bunları anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, Soyadı Kanunu çıkarıldıktan sonra Atatürk, Gaziantep Şahin Bey Mahallesi'ne kaydolmuştur. Antep'li, inatla savaşçıları düşmanın tamamını 25 Aralık 1921'de Antep'ten atmışlardır. İnsanlarımız, yakınlarını kaybetmelerine rağmen buruk da olsa sevinç yaşamış, sevinç çığlıkları atmışlardır...
...Ben Antepliyim, Şahinim Ağam,
Mavzer omzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük...



Sahibi
Gaziantep Koleji Vakfı adına
Y. Celalettin ERSOY
Genel Koordinatör
Y. Doç. Dr. Atanur VERGİLİ
Genel Müdür

Hazırlayan
Sefer KÜRÜZ

Yayın Kurulu
Fuat KOZANOĞLU
Serenada ONAN
Dilek KAPLAN
Enes BİLİR
Ecem ÖZBAĞ
İşl ORAL
Alhan BABAT
Defne ÖZMEN

Baskı

MOR

Emek Sok. 19052/1. Blok Sk.

No:5 Şehitler/GAZİANTEP

Tel:0342 321 01 00 pbx:03423210100 K:129

ANTEPLİ SAHİN

Asıl adı "Mehmet Said" olan Şahin Bey 1877 yılında Gaziantep'te dünyaya gelir. Yirmi iki yaşında Yemen Cephesi'nde er olarak gösterdiği kahramanlık üzerine başçavuş olur. Daha sonra 1911 yılında Trablusgarp Harbi'ne gönüllü olarak katılır. Balkan Savaşları'nda Çatalca Cephesi'nde ve Galiçya'da 15. Kolordu'da savaşır. 1917 Ekiminde Sina Cephesi'nde görev alır. Bu savaşlarda gösterdiği başarıları ve vatanseverliği sayesinde rütbesi teğmenliğe yükselir.

Alptekin
Boran
5/B



25 A RALIK



Fransızlar şehre geldi,
Şehrimizi işgal etti.
Antepçiler bu işgale
Direndi, göğüs gerdi.

Millet el ele verip,
Yendi bu eziyeti.
Karşımızdaki düşmanlar,
Korkup geri çekildi.

Atatürk geldi,
Egemenliği bize hediye etti.
Bu başından dolayı bize,
Antep'e "Gazi" unvanını verdi.



Emre
Abdulkadroğlu
5/D

KURTULUŞ GÜNÜ



Bir ışık doğdu,
25 Aralık'ta.
Gaziantep kurtuldu,
25 Aralık'ta.

Şahin Bey, Karayılan,
Hepsi birbirinden aslan.
Elmalı Köprüsü'nde,
Bir savaş koptu.

Kamil annesi için,
Fransız'a taş attı,
Kamil'i öldürdüler,
Acımasız Fransızlar.

S i n a
Cephesi'ne
esir düşen Şa
hin Bey, 1919 Ara
lık ayı başarılarında
yapılan ateşkesin
ardından serbest
bırakılır. 13 Aralık
1919'da İstanbul'a
gelerek Harbiye
Nezaretine müra
caat ederek görev
ister. Urfa'nın Bire



Defne Özmen
7/D

cik kazasında Askerlik Şubesi Baş
kanlığına tayin olur. Ama Antep'in
işgal altında olduğunu görünce
orada kalmaya karar verir. Antep
Heyeti Merkeziyesine başvurur ve
Kilis-Antep yolunu kontrol altında
tutma vazifesini görev edinir. 1920
yılı Ocak ayı başlarında köyleri do
laşarak cihadın önemi ve faziletini
anlatıp bu sayede kısa zamanda
iki yüz fedai toplar. Bu yol Antep
Harbi'nin kilit noktası olup Fran
sızların Antep Cephesi'ne yardım
ulaştırmasını engellemektedir.
Şahin Bey ise bunun karşılığı ola
rak, "Müsterih olunuz. Düşman
arabaları cesedimi çiğnemededen
Antep'e giremez." der. 5 Kasım
1919'da Fransızlar devlizlerden
işgal hareketini devralmasına
rağmen Antep'i işgal edeme
mekte; çünkü şehir halkı
sınırlı imkânlarıyla düş
mana karşı gelmektedir.
Artık Fransa'nın tek ümi
di Kilis'ten Antep'e gelecek
takviye kuvvetleridir. Fakat
Şahin Bey sınırlı sayıdaki askerle
yolu tutmuştur. Fransız asker
lerine karşı kazandığı za
ferin
mandanına: " Kirli
ayaklarınızın bastı
ğı şu toprakların
her zerresinde
şüheda kanı kan
şıktır... Din için,
namus için, hür
riyet için, ölüme
atılmak bize, ağır

tos ayı sıcakta soğuk su içmek
ten daha tatlı gelir. Bir gün evvel
topraklarımızdan savuşup gidi
niz, yoksa kıyarız canınıza." diye
bir mektup yollar. Şahin Bey'in
savunmasından sonra Fransızlar
için Antep'e ulaşmak bir pres
tij meselesi olmuştur. 25 Mart
1920'de Fransızlar sekiz bin piya
deden oluşmuş ordusuyla Şahin
Bey'in karşısına çıkmıştır. Şa
hin Bey ise yüz kişi ile Fransız
lara ağır kayıplar vermiştir.
28 Mart sabahına kadar düş
mana nefes aldırılmayan Şahin
Bey, durumun gittikçe kritik
leşmesinin ardından kendi
sine geri çekilmesini tavsiye
eden kişilere: "Düşman bura
dan geçerse Ayıntap'a ne yüzle
dönerim, düşman ancak benim
vücutum üzerinden geçebilir."
der. Çatışmanın dördüncü gü
nünde on sekiz kişi kalmışlardır.
Son on sekiz kişi de şehit olduk
tan sonra düşmana karşı son
kurşunu da bitinceye kadar sa
vaşır.



Kurşunları bitince tüfeğini yere
atarak düşmana karşı yumruk
larını sıkarak ayakta dumuş
tur. Öldürülmeyi beklercesine
düşman askerlerinin karşısın
da durur. Şahin Bey'in yanı
na yaklaşamayan askerleri ona
uzaktan ateş ederek 28 Mart 1920
'de Şahin Bey'i orada şehit eder
ler. Şahin Bey'in son
sözü ise: "Allah'ım
vatanımı kur
tar, alçak düş
man! Gel sen
de süngü
le." olmuş
tur.



Okulumuz öğrencileri tarihe olan ilgilerini Şahinbey Anıtı'nı ziyaret ederek gösterdiler.



Öğrencilerimizden Savaş Müzesi'ne ziyaret

GAZİ ŞEHİRİMİZİN SAVAŞ MÜZESİ

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Gaziantep Kurtuluş Savaşı öncesinde hepimizin bildiği gibi kendi halinde bir Anadolu kenarıydı. Ta ki itilaf devletlerinin Gaziantep'i kuşatma altına almasına kadar. Bağımsızlığına çok düşkün olan Gaziantep, savaş yıllarında çok zor şartlar altında olsa da kendi

milletinden başka bir milletin boyunduruğu altında kalmak istemediğini verdiği mücadele ile dünyaya duyurdu. Biz de düşen, ilimizin verdiği mücadeleyi unutmamak için, zaten ilimizde yapılan çalışma



Enes Bilir
8/D

larda bunu gösteriyor. Mesela Şehitler Müzesi... Kapısından içeri girer girmez burnumuza gelen bir tarih kokusu... Savaşta kalan mermiler, sılahlar... Bu savaş geçişlerini görünce bile kendinizi savaştaymiş gibi hissediyorsunuz. Ben inanıyorum ki Gaziantep Savunması'nda gerçekleşen kahramanlıklar, yapılan bu tür çalışmalarla ve araştırmalar sayesinde unutulmayacak.



Kurtuluş Müzesi'ne Gezi

Bir düşünün, Fransızlara karşı büyük bir mücadele içinde savaştınız. Her ailede bir kayıp, bir yaralı... Küçük çocuklar savaşıyor, kadınlar erzak taşıyor, okullar, camiler hastane olmuş. Ölmek umurunuzda değil, çünkü ölseniz bile vatan için, sizden sonrakiler için öleceksiniz. Benim Kurtuluş Müzesi'nde hissettiklerim bunlardı. Orada Karayılan'dan Şahinbey'e, adını bile bilmediğiniz şehitlere büyük bir saygı duymaktan ve

onlara teşekkür etmekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok ama orada en azından öğrenebileceğiniz birkaç şey var. Mesela Antepliler Fransızlara yenileceklerini anlayınca bir alet yapıyorlar. Bu, yuvarlak bir alet ve bir tane çevirme kolu var.



İşıl Oral
7/D

Siz bunu çevirerek taramalı tüfek sesi yapıyorsunuz. Antepliler bunu kullanarak Fransızlara karşı psikolojik bir silah oluşturmuştu. Ayrıca bu müzede o zamanda giyilen kıyafetleri, kullanılan savaş aletlerini öğrenebiliyoruz. Sadece bunlar da değil, bizler burada Karayılan'ın, Şahinbey'in hayatını, kadınların Antep Savaşı'ndaki rolünü öğrenebiliyoruz. Bu müzeye gelerek Gaziantep'in kurtuluşunu yeni den öğreniyoruz.

KAHRAMANLIK ANITLARIMIZ

Her gün gelip geçeriş önlerinden. Heybetli duruşları ve ihtişamlarıyla bizlere güven verirler, birçok olayı hafızamızda canlı tutarlar. Gaziantep'te bulunan şehir kahramanlık anıtlarından söz ediyoruz. Merak ettik, acaba kaç anıt var bu şehirde, diye ve araştırdık. Şehir içinde ve dışında değişik dönemlerden kalma yüzlerce anıtın varlığını tespit ettik.

Anıtların konumuz Antep Savunması olunca şehir içerisindeki anıtlarımızı ziyaret ederek sizlerle buluşturmaya karar verdik. Anıtın amacı, bir kişinin, olayın ya da tarihsel bir dönemin anısını canlı tutmaktır. Tarihteki en önemli anıt örnekleri Mısır piramitleridir. Bir tür anıtmezar olan piramitler, çok eski zamanda yaşamış ve oraya gömülmüş olan firavunların (krallığın) anılarını yaşatmak amacıyla yapılmışlardır. Zafer takları da tarihteki

önemli anıt örneğidir. Roma'daki bu yük zafer takları Romalı generallerin, Paris'teki ünlü Zafer Takı, Napolyon ordularının savaşta kazandıkları zaferlerin anısına dikilmiştir. Londra'da Whitehall'daki Kenotaf da (boş lahit) en ünlü savaş anıtlarından biridir. Dünyanın pek çok ülkesinde, meydan ve caddelerde tek bir kişinin anısına dikilmiş anıtlara rastlanır. Ankara ve Türkiye'nin öteki kentlerindeki Atatürk, ABD'nin Washington kentindeki George Washington anıtları, İngiltere'de Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda bulunan Nelson Sütunu bu tür anıtlara örnek olarak verilebilir. Bizler Gaziantep tarihinde iz bırakmış şehir anıtlarımızdan size örnekler sunarak önlerinden geçerken bu anıtların var oluş nedenlerini biraz düşünmenizi istiyoruz. Elbette Kırka-yak Parkı içerisindeki ihtişamlı Şahinbey Anıtı bizler için büyük önem ve anlam kaynağıdır. Diğer taraftan Ka-yaönü Kavşağı'nda yer alan Karayılan Anıtı İpek Yolu'ndan gelip geçenlere sanki "Ben buradayım, bu güzel şehri korumak için bekliyorum." der gibi bütün ihtişamıyla kendisini gösteriyor. İstasyon Kavşağındaki Şehitkamil Anıtı... Annesine siper olmuşcasına bir dönemin yaşanan kahramanlığını gözler önüne seriyor. Kalealtında yeni yaptırılan 14 Şehit Anıtı ve çevre düzenlemeleriyle Gaziantep'in 90 yıl önceki yaşadığı mücadelenin farklı bir boyutunu gözler önüne seriyor. Şehitlerimizin huzur içerisinde yatdığı Şehitler Abidesi ise binlerce şehitimizin bu topraklar uğruna can verişinin en güzel sembolü. Son dönemlerde belediyelerimizin kentin değişik noktalarına yaptığı panorama çalışmaları da bu kentin yiğit evlatlarının verdiği amansız mücadelenin değişik sahnelerini gözler önüne seriyor. 1990 yılında Şehreküstü Kavşağı'na inşa ettirilen ilk mekik

anıtı ise Gaziantep'in sanayi alanındaki yüzlerce yıllık bilgi ve kültür birikiminin öncüsü. Gaziantep'in il genelindeki diğer anıtlarını ise sizlere bundan sonraki sayımızda sunmayı planlıyoruz. Lütfen bu anıtların önünden geçerken onların dik duruşlarına, mağrur bakışlarına dikkat edin. Onlar bizlere bu günleri canları pahasına armağan eden aziz şehitlerimiz, milli kahramanlarımızdır.



Antep Fedaisi Karayılan

(1888) - (24.05.1920)

Asıl adı Mehmet olan Karayılan, Gaziantep'in 40 km. kuzeyinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Höcükli köyü Elifler mezrasında 1888 yılında doğmuştur. Karayılan, hayvan sürüleri bulunan ve çevresine göre zengin sayılan bir köylü ailesine mensuptu.

Karayılan'ın babası 1904 yılında Ermeni eşkıyaların tarafından obasına yapılan baskın sırasında şehit edilmiştir. Bu tarihte Karayılan 16 yaşında idi. Genç yaşta yalnız kalan Karayılan, kendi kendine okuma-yazmayı öğrenmiş, bir süre köy imamlığı yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Cephesi'nde savaşmış, çeşitli yaralar almış ve çavuşluğa terfi ettirilmiştir.

Bu savaşta ayağından yaralanarak Malatya Hastanesi'nde tedavi edilen Karayılan, daha sonra köyüne dönmüştür. Hükümet kuvvetleriyle birlikte eşkıya Bozan Ağa'yı vurmuş, avanesini dağıtmıştır. Antep savaşı şiddetlenince çetesiyle Karabiyikli da düşmana ilk ve kesin darbeyi indiren Karayılan, Kuvâ-yi Milliye safına katılmıştır. Daha sonra Dülük köyüne gelerek şehri kuşatan Fransız çemberini yarmış

ve Antep'e girmiştir. Karagah olarak önce Bekirbey sonra Karagöz camisini kullanmıştır. Şehir içi ve şehir dışı savaşlarına katılmıştır. Kendisine Şihin Dağı'ndaki (Sanım Sak Tepe) Fransızları püskürtmesi emri verilen Karayılan, bu çarpışmada (24 Mayıs 1920 tarihinde) şehit düşmüştür. Bu olayla birlikte Karayılan ismi, Antep halkını temsil eden kahramanlardan biri olmuştur.

Buse Özpınar
7/D

GKV 8. Satranç Turnuvası Ödülleri Verildi

Gaziantep Koleji Vakfı Özel Okulları tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ve il genelinden 90 okuldan 776 sporunun 15 kategoride yarıştığı, 25 Hakem, 25 teknik adamın görev aldığı 2011'in en büyük satranç turnuvasının ödül töreni de muhteşem oldu.

Düzenlenen törene Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülhalim Ünver, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Türkiye ve Dünya Satranç Federasyonu Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, Gatik Yönetim Kurulu Başkanı Mert Yetkinşeker, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Esin İncioğlu, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Dr. Atanur Vergili, Liseler Müdürü Fevzi Beşe, İlköğretim Okulu Müdürü Ali Bozgeyik, çeşitli okul müdür ve idarecileriyle çok sayıda davetli katıldı. Tören öncesi konuşulara yönelik kısa bir müzik dinletisi gerçekleştiren GKV Özel Okulları Müzik Öğretmenleri Mehmet Serçer, Esra Karadavut Baykan ve Fatih Canbolat konuşular tarafından büyük beğeni topladı. Müzik dinletisinin ardından başlayan törende GKV Özel Okullarının satranç sporunun gelişmesi yönündeki çalışmaları dile getiren son dönemlerde Gaziantep'te artan satranç sporcuları ve turnuvaların gelişmesine dikkat çekildi. Akademik alandaki başarıları çalışmalarına sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde

destek verdiklerini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Dr. Atanur Vergili "Çağdaş eğitim akademik becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenerek yaşama hazırlanması amaçları. Bu nedenle okullar toplumsal sorumluluk üstlenerek çevresel bir sosyal ve kültürel merkez işlevi görürler. Bu gerçeği temel alan eğitim anlayışımızın yansımaları olarak okullarımızda birçok farklı alanda etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimiz ve Gaziantep eğitim camiasıyla paylaşmaktayız. 17-18 Aralık 2011 tarihinde il genelinde 90'ın üzerinde okuldan 776 lisanslı sporcu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 8. GKV Kurtuluş Satranç Turnuvası bu etkinliklerimizin en önemli ve anlamlılarından birisidir. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yıl dönümü anısına düzenlenen bu turnuvanın ulusal mücadelemin kahramanlık sembolü olan gazi kentimizde satranç sporunun gelişmesine önemli katkısı olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın ilki gün süresince gerçek bir sportmenlik ruhu ile dostluk ve kardeşlik ortamın



da, centilimce yarışmalarına imkân sağlayarak bu turnuvaya ev sahipliği yapmak ve rekor sayıda katılımcıyı ağırlamak bizim için bir onur olmuştur. GKV Özel Okullarının kapıları bu tür etkinliklere çok saygı duyduğumuz Gaziantep halkına her zaman açıktır. GKV 8. Satranç Turnuvası'nda ödül alan tüm sporcularımızın başa nı, öte yandan turnuvaya katılarak dereceye giremeyen öğrencilerin sportmenlik mücadelelerini içtenlikle kutluyoruz. Turnuvanın gerçekleştirilmesinde bizlere bağışları sonuna kadar destek veren Türkiye Satranç Federasyonunun değerli temsilcileri ve hakem heyetine, katılımcı okullarımızın değerli müdür ve öğretmenlerine, turnuva koordinatörü GKV Satranç Öğretmeni Sayın Süleyman Okan'a ve Satranç Öğretmeni Gülser Kırancı'ya GKV Özel Okullarının değerli yönetici, öğretmen ve çalışanlarına, turnuvamıza katılan tüm sporcu öğrencilerimize ve ebeveynlerine ve törenimizi onurlandıran kıymetli konuklarımıza kurumumuz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Zeynep
Tombalak
6/B

GAZİANTEP'İN KAHRAMANLIĞI

1. Dünya Savaşı sonunda Gaziantep önce İngilizler, daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmişti. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile İtilaf Devletleri paylaştıkları topraklara sahip olmak amacıyla harekete geçerken, 17 Aralık 1918'de İngilizler Antep'e girmişlerdir. Bir yıl süren bu işgalden sonra ise Fransızlar Antep'imizi işgal etmişlerdir. Antep'imizin güçlü insanları yılmamış, savaşmış; vatanları için, bizler için, toprakları için her ne gerekiyorsa yapmış, göğüslerini germiş ve haklarıyla galip gelmişlerdir. Aldırmamışlar, yollardan atılan bombaları, o korkutucu silah, tüfek seslerini... Vatanları için vurmuşlar, şehit olan yiğitler için vurmuşlar. "Bu toprak bizimdir. Gidin buralardan!" demişler. Ama olmamış. Bitmemiş bu işgal. Açlık varmış. İnsanlar iyi değilmiş. Kanla yoğrulmuş taş bakmak çok kötüymüş. Ama Antep halkı işgalcilere dersini vermiş, son nefeslerine kadar savaşmış, Antep'ini savunmuşlar. Düşmana aman veremeyip Gazi olmuşlardır.



ANNESİNİ KURTARAN YÜREK: ŞEHİTKAMİL



"ARTIK BURASI FRANSTZ TOPRAGI, ORTÜ - NEMEZSİN. AÇ DA YÜZÜNÜ GÖRELİM." diyerek anasının peçesini açmaya çalışan Fransız askerlerine karşı koyunca süngülenerek şehit edilip Antep Savunması'nın kıvılcımı olan Şehit Kamil ve anası: 21 Ocak 1920 Cuma günü, 14 yaşındaki Mehmet Kamil annesiyle dedesinin evinden geliyorlardı. İkisinin de sırtında hasır örmek için dedesinin evinden aldıkları parçalar vardı. Fransızlarla harp daha başlamamıştı. Vakit akşamüstüydü. Fransızların firm olarak kullandığı bir binanın önünden geçerken, Kozanlı tarafından gelen birkaç Fransız askeri birden Mehmet Kamil'in annesinin önünü kesip peçesini açmak istediler.

Mehmet Kamil'in annesi bir yandan bağırıyor, bir yandan da peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı kendisini müdafaa etmeye çalışıyordu. Anasının saklıya uğradığını gören Kamil yerden aldığı taşları Fransız askerlerine atıyor. Tam o sırada ortası bir çölgük kapladı. Mehmet Kamil, Fransız askerlerinin süngüsüyle şehit edilmişti. Şehitkamil ilçesi, adını bu cesur çocuk Mehmet Kamil'den almaktadır. Antep Savunması'nın ilk kayıplarından biri olarak nitelendirilen Mehmet Kamil, olaydan sonra Şehit Kamil ismini aldı.



Efe Maralkan
8/C

Gaziantep'in Kurtuluşu



Esaret kaldırmaz senin yüreğin,
Bükülmez bilirim elbet bileğin,
Dünyada bulunmaz tek bir örneğin,
Anteplim, Şahin'im, Karayılan'im

Özgürlük bayraktır kalkın ayağa,
İşgalci güçlere atın dayağı,
Sokmayın Antep'e düşman ayağı,
Anteplim, Şahin'im, Karayılan'im

Zafer elbet hakka inananların,
Vatanı kurtaracak kahramanların,
Anteplim, Şahin'im, Karayılan'im

Üzülmeye elbet hak galip gelir,
Niyetin neyse hak onu bilir,
Rabbim yardımıyla Antep şenlenir,
Anteplim, Şahin'im, Karayılan'im

Ayşe Mizgin
Arca
8-F



ANTEP DESTANI

Düşman sarmış dört bir yanı,
Yerlerde şehitlerimizin kanı
Erkeği, çocuğu, kadını,
Savaş meydanı olmuş can pazarı

Ahmet vurulmuş savaş meydanında,
Arkası dönükken hain düşmanına
Yere düşmüş aniden
Ölmüş oracıkta Antep uğruna

Kamil'imiz korumuş anasını,
Açtırmamış onun yazmasını.
Antep sağ olsun diyerek,
Ölüme doğru yürüyerek....

Düşman tüm gücüyle saldırmakta,
Antepliler canıyla kaniyle, karşı koymakta
Ezanlarımız susmuş, dualar
içten söylenmekte,
Anteplilerin yüreği yanmakta

Yılmadan savaştık zaferi hak ettik,
Tüm cihana unutulmayacak
bir ders verdik
Şehidim sen yerinde rahat uyu,
Antep halkı unutamaz seni bir ömür boyu

Antep düşerse dara
O şehitlerin torunları,
Vatan için, bayrak için
Dimdik ayakta!...

Fransızlara en güzel yanıt minik GKV'lilerden geldi

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 90.yılı dönümü etkinlikleri çerçevesinde GKV Özel Anaokulu öğrencileri tarafından sahnelenen Antep Savunmasındaki inanılmaz gösteriler izleyenleri ağlatırken minikler büyük yürekleriyle dünya kamuoyuna önemli mesajlar vermeyi başardı.



Gaziantep Savunması'nda şehit düşen ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını atan Şehit Kamil ile şehit olan çocukları drama yoluyla gözler önüne seren gösteri, izleyenleri tarafından ayakta alkışlandı. GKV Özel Anaokulu 6 yaş Papatyalar sınıfının sahnelediği gösterilerde Antep'in düşman tarafından işgal edilmeye çalışılması ve Anteplilerin verdiği amansız mücadelelerden sahnelenerek canlandırıldı. Papatyalar Sınıf Öğretmeni Gökçen Bulut rehberliğinde hazırlanan gösterilerde en duygusal anlar Şehitkamil'in annesini korurken şehit edilmesi sahnesinde yaşandı. GKV Özel Liseleri ve İlköğretim Okullarında da Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yıl

dönümü nedeniyle çeşitli törenler yapıldı. İlköğretim okulu öğrencilerinin sahnelediği Kurtuluş Oratoryosu dikkat çekerken GKV'lilerden oluşan öğrenci korosu da Gaziantep'le ilgili kahramanlık türküleri seslendirdi. Halkoyunları gösterilerinin de yapıldığı faaliyetlerde öğrenciler günün anlam ve önemini belirten çeşitli konuşmalar yaptılar. GKV Özel Liseleri öğrencileri de Antep Savunması konulu panelde o dönemlerde yaşanan ve dünyaya örnek olarak gösterilen savunmanın çeşitli safhalarını gözler önüne sererek yaşanan kahramanlıkları anlattılar. GKV Özel Okulları bünyesinde açılan çeşitli fotoğraf ve resim sergileri de Kurtuluş Bayramı faaliyetleri arasında dikkat çekti.

Baran Ekici
5/D



Antep'im



Anasını o acımasızlardan
kurtaran Şehit Kamil'e,
Hayatını, Antep'i kurtarmaya adayın,
Bir köprüde şehit verilen Şahin Bey'e
Ne demeli Antep'im, ne demeli?

Sopaya demir takıp
Tüfek sesi çıkartıp
Düşmanı korkutmaya
Ne demeli Antep'im, ne demeli?

Tüfek seslerinden
uyuyamayan çocuklara,
Karda, kışta mermi taşıyan analara,
Yiyecekleri içecekleri olmayan
orduya,
Ne demeli, Antep'im, ne demeli?

NASIL GAZİ OLDUK ?



1914 yılında, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Gaziantep 83 bin nüfuslu bir vila (Sancak) merkezi idi. Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi Osmanlı İmparatorluğu'nun ölüm fermanydı. Bu anlaşma üzerine İtilaf devletleri paylaştıkları topraklara sahip olmak amacıyla hızla harekete geçtiler.

1 7 Aralık 1918'de İngilizler Antep'e girdiler. 23 Ocak 1919'da Hükümet Konağı İngiliz askerlerince işgal edildi. Şehrin ileri gelenleri ve aydınları çeşitli bahanelerle İngilizler tarafından Halep ve Suriye'ye sürülüyordu. İngilizler'in Antep'i işgali yaklaşık bir yıl sürdü. Fransızlar bu duruma tepki gösterdiler. 1919 Eylül'ünde yapılan antlaşmayla İngilizler Musul üzerindeki "Nezaret Hakkı"ndan vazgeçtiler. Önce Suriye'yi, sonra Antep, Urfa ve Maraş'ı boşalttılar. Bu defa da Fransızlar 29 Ekim 1919'da Kilis'i, 5 Kasım 1919'da da Antep'i işgal ettiler. İşgale katılan Fransız askerleri arasında bölgeden daha önce göç etmiş Ermeniler de bulunuyordu. Fransızlarla işbirliği yapan Ermeniler Antep'lilere büyük zulüm, işkence ve eziyet yaptılar. Antep'i yıktılar, yıktılar ve 1920 yılının girişiyle savaş başlamış oldu.

19 Ocak 1920'de Fransız müfrezesi Karabiyiklî'da Karayılan (Molla Mehmet) çetesi tarafından pusuya düşürüldü. Şehir merkezi ve çevresinde daha birçok çar pışmalar oldu. Ancak dışardan hiçbir yardım görmeden tamamen kendi olanaklarıyla 11 ay 9 gün mücadelesini düşmana karşı sürdüren halk açlık ve cephane sızlık sebebiyle 9 Şubat 1921'de Fransızlara teslim oldu. Bu suretle 1 Nisan 1920'de başlayan Gaziantep savunması dost düşman bütün dünyanın hayranlık ve takdirini kazanan kahramanlıklarla 11 ay sürdükten sonra açlık yüzünden sona ermiştir. Düşman bu süre içerisinde şehir 70.000 mermi atmış, şehir bir kül ve enkaz yığını haline gelmiştir. Antep'liler şehirlerinin savunması uğruna 6000'den fazla evladını şehit vermiştir. Gaziantep Savunması son günlerini yaşarken bu savunmanın olağanüstü anlam

- ve önemini takdir eden Türkiye Büyük Millet Meclisi
- 8 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 numaralı kanunla, dünya da başka hiçbir şehre nasip olmayan "GAZİ"lik unvanını vermiştir.
- 15 Mart 1921 tarihinde Londra'da Türk Dışişleri Bakanı ve Fransız delegasyonu nun Antep, Adana ve çevrelerinin Türkler'e geri verilmesi hususunda anlaşmaya varmaları üzerine Antep'liler büyük bir sevinç ve heyecana boğulmuşlardır. Nitekim bu, Ankara Anlaşması ile son şeklini almış ve 25 Aralık 1921'de son Fransız askeri Gaziantep'i terk ederken kahraman Türk ordusu halkın coşkunu sevinç gösterileri içinde Gaziantep'e girmiş tir.



Beyza Özer
7/D

Bengisu
Çapan

6/F



BÜYÜK DİRENİŞ

O gün başlamıştı direnişin sesi. O gün anlamışlardı insanlar esir yaşayamayacaklarını. Ne olursa olsun vermeyeceklerdi topraklarını, kararlıydılar çünkü. Hiçbir şeyleri yoktu belki; ama bütün vatana yetecek kadar umutları vardı. Savaştlar hep beraber. Şahinbey'iyle, Şehitkamil'iyle, Karayılan'ıyla... Tek bir yürek oldular hep beraber.

Anasının peçesini açınca çıldıran o Kamil'in gözündeki ışığı görüp kaçmalıydılar. Anlamalıydılar herkesin kanının son damlasına kadar savaşacağını. Bu savaş böyle kazanılırdı ancak. Yemek bulamadılar. Aç, susuz savaştlar Antep için. Kimse bilemezdi, yaşayamazdı orda olanları. Herkes boş durmadan çalışıyordu. Erkekler savaşıyor, kadınlar cepheye silah taşıyordu. Yaralananlar için ilaç yoktu. Herkes acı içinde kıvrıp yarasına aldanmadan savaşıyordu. Çocuklar bile alışmıştı silah seslerine. Onlar da okullarına gitmek yerine cepheye silah taşıyor ve savaşıyorlardı. Belki binlerce şehidimiz vardı. Ama her şey vatan içindi sonuçta. Bir gün bu savaşın biteceğini ve kazanan tarafın kim olacağını biliyorlardı, inanıyorlardı. Ölebilirlerdi; ama bize tertemiz, bağımsız bir ülke bırakmaları gerekiyordu.

Yaptılar da. 25 Aralıkta düşmanı ilimzden kovdular. Ve bu sayede sadece Antep'lilerle kazandığımız zafere karşılık "Gazi" unvanını aldık. Gaziantep olmuştuk artık adımız. Bu ismi söylerken bile gururlanıyorduk. Aslında biz o eskide kalan karanlık günlerin meyvesini alıyorduk. Ve 25 Aralıkta anladık ki biz asla Antep'i vermeyiz ve vermeyeceğiz.

Selin
Bayrak
5/D



Antebin Bayramı

25 Aralık'ta kurtuldu Antep,
Gazi oldu bu şehir.
Fransız'ın elinden kurtuldu,
Oldu adı Gaziantep.

Şahin Bey, Karayılan,
Bu şehrin kahramanları.
Savaştlar cesurca,
Kovaladılar Fransız'ı.

Bayram etti o gün Antepli,
Kurtuluşu özgürlüğü ilan etti.
O günden sonra 25 Aralık,
Kutlanır mutlu, kutlu.

"Dur Dünya!"

Selam dur,
Burası Antep!
İstiklal için ayağa kalkan
Madalya, mükâfat istemeyen
Mezarsız ölülerin şehri!...



İlkem
Binbirçiçek
5/D



Antep'in Kurtuluşu

Fransızların ellerinden
kurtuldu Gaziantep,
Oldu anavatanın seksen bir ilinden biri.
Yirmi beş aralık bugün bayram günü,
Artık özgürdü, Türklerindi.

Bin dokuz yüz yirmi bir, büyük bayram
Antep için,
O günden sonra sönmez
bir güneş doğdu.
Antep kurtuldu bizim oldu,
Özgür bir şehir doğdu,
çağdaş bir şehir oldu.